

מרים יקרה שלי !

בשעה שאני כותב לך מכתב זה – אתת כבר למעלה מ-17 שעות בת 19 שנים . אני , בעצם , איני צריך לאחל לך מעל דפי הנייר , שהרי היצירה החדשה של חיים שאנו יוצרים , יוצאת ומכרזת מאליה יום יום ושעה שעה שפע של ברכות . ואף על פי כן מרים שלי , אני מאחל לך ולנו שנים רבות של אושר ויצירת שותפות של אמת כשהשמחה במעוננו תמיד .

התאריך שבלוח בו נוספת מידי שנה , שנה נוספת למניו שנותיו של אדם , אינה אלא מסגרת-חיצונית-מלאכותית נוחה לציוני דרך בחייו של אדם . השנים החולפות ודרך הכרונולוגי מביאות עמם תדיר שינויים באספקטים המשפטיים או החברתיים , אך לעולם אין ימי ההולדת לכשעצמם והתוספות השנים במספרים סדוריים בעלי משמעות מהותית בחייו של אדם . לכל אדם ישנם קני-מדה משלו ומצבור מאורעות עצמיים . כלומר: מבחנים סובייקטיביים בתוספת מדה מסוימת של מבחנים אובייקטיביים כדי לציין תמיד את כברת הדרך שעבר . אפילו חטיבות החיים של האדם נראות לעיתים כהבחנות של אחר מעשה , שהרי דרך החיים הינה תהליך בלתי פוסק של שינויים ותמורות , של נסיגה והתקדמות , של מתח ורוויה - שצומחים באופן אורגני ומשתלבים יחד במסכת החיים שלו כשאינן מוקדם ומאוחר .

חשבון נפש היא מילה מאד פופולרית , אך לא מובנת לרוב הגדול של אנשים ועל-כן לומר – שיום הולדת הוא יום של חשבון נפש – תהיה מליצה שדופה . את חשבון הנפש של האדם אין הוא עושה בזמן שהלוח קובע לו ואין שעות קצובות לכך . עיתים שהוא עושה זאת בעת הצלחה מסחררת , עיתים בעת כישלון מחפיר , הכל לפי האדם ולפי הנסיבות . ואף על פי כן הלוח "המארגן" את הזמן וממסגר אותו על "הקיר" מוביל אותך מגיל ינקות אל גיל הזיקנה. אדם חי בזמן ובמקום , וימי ההולדת הם הקואורדינטות המצביעות על אלה . הן [ ימי-ההולדת] הופכות את ההשלמה של האדם במגבלותיו – ליום של טקס וליום של חג . מוזר כיצד גלשתי מברכה ואיחולים ליום-ההולדתך ה-19 למבוך פילוסופי כזה , אבל תאריכים כאלה תמיד מעוריים אצלי את המחשבה לאשר מסתתר מאחוריהם , מהו המרקם מהם הם בנויים וממה הם ניזונים .

..... אני חש תמיד את התמורות הבלתי פוסקות המתחוללות בי , ויחד עם זה אני חש את ההמשכיות שבחיי ואינני יכול לשים פסיקים או נקודות במהלך חיי – אלא רק בקריאה שניה . אני חש גם בתמורות , בצעדים המלווים אותי , הנצעדים לידי . אני מתאים עצמי לתנודות שלך כשם שאת מתאימה עצמך לתנודות שלי ושנינו יוצרים יחד מסכת חיים חדשה משותפת , בריאה חדשה , שפסקאותיה אחרות מזו של יום ההולדת שלך ויום הולדת שלי .....

רציתי גם להיכנס למשמעות שיש לכך ביהדות , אך עדיין הדברים לא מגובשים די דרכן ואין זה אולי הזמן המתאים. אומר רק שכשם שהקב"ה " מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית" וכשם שכל יום מהווה בריאה חדשה - כך כל יום בחייו של אדם הינו לידתו המחודשת " שהחזרת בי נשמת" – מבחינה דתית כל יום הינו יום ההולדת של האדם וכל יום עליו להודות על-כך לאלוקיו .

מרים יקרה , יהי רצון שכל יום מימי חייר יהיה לך חג – ולחולין לא תהא כל שליטה עליהם .

יהי רצון שהקב"ה ישרה עלינו ובתוכנו ושלא תסוף לעולם אמונה ותקוה מקרבנו

שלך באהבה רבה , אריאל

