

12 ים זען

סינס 1/3 ב

2008

לדבר על אריאל זו משימה מאוד לא פשוטה בשבילי. קודם כל, עצם הדיבור בפני קהל הוא לא דבר שקל לי לעשות, ובוודאי לדבר על אריאל, שהוא לי כמו אבא, מקשה על העניין.
בازכרה לפני שנה ניגשה אליו ריקי, ואמרה לי "כמה הוא אהב אותך", ואני שידעת את זה התרגשתי, וכל מה שיכלתי להגיד היה – "gmt אני אהבתך אותו". אח"כ כשחשבתי על זה הבנתי איפה הטעות שלי אני עדים אהבת אותו, אי אפשר להגיד "אהבתך" כאילו זה נגמר,
כאשריאל נפטר, פתאום קלטתי שיש את אריאל שלי, ואריאל הציבורי. המות שלו דוחה בחדשות, והייתה עליו כתבה בעיתון ביום של הלוויה וכמובן היו את האנשים החשובים בלויה ובסבעה שדיברו עליו. אבל אני שהגעתי לבית אחרי שנודע לי, מרים חיבקה אותי ואמרה שהייתי הילדה שלו, הבטחתה לה באותו רגע שאני תמיד אהיה הילדה שלו.
אריאל תמיד היה חלק מהחיים שלי, ויש לי הרבה מאוד זיכרונות ממנו, והזיכרונות המאוחרים יותר, הם המכאים מוכלים. קודם כל, כי אתם אני זכרת הכח טוב, ועוד מזה, הם מעוררים בי תחושת פספוס.

התפיסה שלי את אריאל הייתה תמיד תפיסה של ילד שמסתכל על הורה – וראה את מה שרואים לידים. ומה שראיתי היה דמות של אבא, שאהב אותי, התערב בחיי בכל הזדמנויות והרבה פעמים הבין בלבד את הקשיים שלי. כשהיינו מגיעים לארוחת ערב שבת אריאל היה שואל אותי מה למדתי בשבוע שעבר. ואני הייתה מספרת לו על הלכה כלשהי שלמדתי ותוך שניות עומדת לחקירה צולבת", שבה אריאל שואל אותי אם אני יודעת מה מקור ההלכה, מה היא שירתה בתקופה שהיא נכתבת, והאם היא מתאימה כיום. למרות שלא הרבה ממש לא ידעתי את התשובות וקצת פחדתי מהרגעים האלה, נהניתי מתשומת הלב. ובליל משים למדתי איך לחוש במצבה ביקורתית, ולא קיבל את כל מה שאומרים לי כמו מביאו. ואין לי ספק, שעדיין אני משתמשת בשיטות אלה כשתאני לומדת משהו חדש.

ביום הולדת 18 שלו, אריאל ניגש אליו ושאל אותי אם עכשו שהגעתי לגיל 18 מותר לו לתת לי חיבור ונשיקה. דבר שהוא נמנע ממנו לכל אורך שנות התיכון שלי, מתוך התחשבות בקשיי שלי. זה מאד ריגש אותי, והסכמתי בשמחה. הרגשתי באותו רגע שאני מתחילה את התהליך לכיוון העולם של המבוגרים, שמעכשיו אריאל מסתכל עליי כמו על אדם מבוגר. ספר חדשים לאחר מכן, אריאל הסביר לי את חשיבות ההשתתפות בבחירות, ועוד אותו לכת להצביע לראשונה בחיי. אז, לא פפסתי שום מערכת בבחירות.

הירקון הרקה אריאל הצליח להניע להרבה אנשים, ובמיוחד **אנשים צעירים** אחרי רצח רבין, ארגנה הציונות הארiska, ואז'קי הדתית הפגנה בכיכר. באותה שבת נערכ קידוש אצלנו בבית ובאיושה שלב נוצר מצב שאריאל **בראשם צעירים** נשאר בחדר ואוכל עם הצעירים בזמן שאר המבוגרים עברו לסלון. וזה קיבלנו הסבר מונומך והגיוני למה לא לכת להפגנה. ואני הסתכלתי איך שאר האנשים יושבים מסביב ומקשיבים. לא כולם הסכימו זה היה לי ברור, אבל כולם שמעו את הדברים. אריאל ידע לדבר איתנו, ולתת לנו תחושה שאין חשובים מאיתנו בעולם.

הזיכרונות האלה מעוררים بي את תחושת הפספוס. על זה שלא זכית להכיר את אריאל כאדם מבוגר. כי ההרגשה שלי היא שלא מספיק הכרתי אותו ושלא ידעתו עליו מספיק. אני מצטערת שאין לי אפשרות יותר ללמידה ממנו (במיוחד לאור העובדה שאני בתחום שלו עכשו), ולהבין טוב יותר את צורת החשיבה המייחודת שהיא לו בשילוב שבין מערכת המשפט והמערכת הדתית.

קצת הבנתי יותר בשנה שעברה כשזוכיתי ללמידה של אריאל, יוסי מנדلسון. וכן, אני יודעת שהוא השאיר הרבה חומר כתוב, אבל זה באמת לא משתווה לשםית הדברים מפיו. ואני מרגישה פספוס שאריאל לא רואה אותי עכשו, שאינו לא יכול להרגיש יותר את תחושות האהבה והגאווה שלו, שנתנו לי כוח בעבר להמשיך ולהתקדם. הצער הוא על כך שהוא לא חלק מהתהליכי שערתני ואני עברת בשנים האחרונות. כי אני יודעת שאם הוא היהפה, הייתה לו בודאי עצה טובה ואוהבת, והוא היה מקבל אותה, כפי שהוא קיבל אותה תמיד.

ואני מרגישה פספוס שלא הספקתי להגיד לו תודה על כך שהוא קיבל אותה למרות שלא הייתה כמו כולם, ואהב אותה בלי להציג תנאים. רציתי להגיד לו כמה הוא השפיע ומשמעותו על החיים שלי עד היום.

אני מתגעגעת אליו אריאל, ואני מקווה שאינו מצליחה לחת את כל הדברים היפים שלמדתי ממך.

טג'ה ו. ה.ג